

## ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ...

Τις τελευταίες μέρες, κάτω από γοργούς ρυθμούς ετοιμάζεται το Προαναχωρησιακό Κέντρο Μυτιλήνης στη Μόρια. Πρόκειται για τις φυλακές που κρατούνται άνθρωποι με μόνο κριτήριο την εθνικότητά τους, αφού κανένα αδίκημα δεν έχουν διαπράξει και ούτε φυσικά έχουν καταδικαστεί για τίποτα. Είναι ένα ακόμα κέντρο σε μία σειρά άλλων που έχουν φτιαχτεί και φτιάνονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας για την κράτηση των μεταναστών που μαζεύονται από τις σκούπες του ελληνικού κράτους. (βλ. επιχείρηση 'Ξένιος Δίας').

Το προαναφερόμενο κέντρο θα έχει χωρητικότητα 800 ατόμων, τα οποία θα στοιβάζονται μέσα στα κουτιά-κοντέινερ που τοποθετούνται μέσα στο χώρο του οικοπέδου του πρώην στρατοπέδου Παραδέλλη. Στο κέντρο αυτό θα μεταφέρονται οι μετανάστες και μετανάστριες από όλα τα σημεία της Ελλάδας μέχρι να αποδεχθούν ότι δεν έχουν θέση στον τόπο αυτό και να υπογράψουν «οικειοθελώς» την επιστροφή τους στους τόπους από τους οποίους πέρασαν τόσα για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Η τελευταία γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου ούτως ή άλλως ορίζει ότι η κράτηση τους στα κέντρα αυτά θα είναι εφόρου ζωής εφόσον δεν υπογράψουν τα χαρτιά αυτά.

Η σημασία αυτών των κέντρων είναι «μεγάλη». Πέρα από την προφανή μπίζνα που στήνεται πίσω από το κάθε τέτοιο κέντρο, τα πολιτικά οφέλη είναι ακόμα μεγαλύτερα. Τα μηνύματα εξάλλου έχουν όλες τις κατευθύνσεις. Από τους «φιλήσυχους πολίτες» μέχρι και τα αντιστεκόμενα κομμάτια και για όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια στην καπιταλιστική αναδιάρθρωση (ή για άλλους το success story) της Ελλάδας και της παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα. Από τη μία, μέσα σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, η κυβέρνηση έρχεται να δείξει στην πράξη ότι δεν υστερεί σε τίποτα από τα ακροδεξιά μορφώματα που κόπτεται ότι καταπολεμάει, χαϊδεύοντας έτσι τα αυτιά των ακροδεξιών ψηφοφόρων. Από την άλλη, η πολιτική εξαίρεσης που αυτή τη στιγμή νομιμοποιείται πάνω στα σώματα των μεταναστών είναι η πολιτική που αύριο, κοινωνικά αποδεχθείσα πια, θα εφαρμοστεί όπου αλλού χρειαστεί.

Όσο για τους ίδιους τους μετανάστες, η επιλογή της θέσης των στρατοπέδων συγκέντρωσης αυτών δίπλα στα λεγόμενα «κέντρα υποδοχής» είναι ακόμα πιο σημαντική. Οι νεοαφιχθέντες μετανάστες-ριες θα μάθουν από πρώτο χέρι τι τους περιμένει στους τόπους που φτάσανε. Η θέση τους θα είναι μέσα σε κλουβιά από την αρχή μέχρι το τέλος. Και όσο για το μεσοδιάστημα, οι παλαιότεροι μετανάστες είναι εκεί για να τους ενημερώσουν για τον κόσμο που τους περιμένει εκεί έξω, Τον κόσμο της άκρατης εκμετάλλευσης, του ακραίου θεσμικού και κοινωνικού ρατσισμού, των προγκρόμ από τις συμμορίες φασιστικών μορφωμάτων ή ακόμα περισσότερο και απροκάλυπτα των επιθέσεων που θα δέχονται καθημερινά από τις συμμορίες της ελληνικής αστυνομίας όταν θα προσπαθούν να βγάλουν τα μέσα για να επιβιώσουν, όπως συμβαίνει καθημερινά τον τελευταίο καιρό στο οικονομικό πανεπιστήμιο αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Το κέντρο αυτό οδεύει στην ολοκλήρωσή του και την έναρξη της λειτουργίας του. Τα τυράκια που μοιράζονται δεξιά και αριστερά μέσω εργολαβιών δεν μπορούν να

αποτελέσουν τα μέσα της κοινωνικής αποδοχής της βαρβαρότητας αυτής. Χρειάζεται όλοι και όλες να εναντιωθούμε έμπρακτα απέναντι στο κέντρο αυτό μέχρι την ολοκληρωτική του καταστροφή. Για ένα κόσμο, ισότητας, ελευθερίας και αλληλεγγύης...

**...ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ  
ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΟΪΡΑ**