

Το σύντομο καλοκαίρι του ανθρωπισμού έφτασε στο τέλος του

Έχοντας θάψει κάτω από τόνους πολιτικού ρεαλισμού τις παλιές υποσχέσεις για γιρέμισμα του φράχτη στον Έβρο, η ελληνική κυβέρνηση αφήνει τώρα πίσω της ακόμα και «ήπια διαχείριση του προσφυγικού». Το νέο δόγμα του ελληνικού κράτους για τους μετανάστες που διαπλέουν κατά χιλιάδες τον υγρό τάφο του Αιγαίου, δεν είναι παρά η πλήρης υιοθέτηση της ξενοφοβικής, ακροδεξιάς και βάρβαρης πολιτικής των κλειστών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα φυλάσσεται από την ενισχυμένη Frontex και το NATO. **Η Ευρώπη φρούριο σας καλωσορίζει.**

Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας αναγνωρίζει στο αυταρχικό καθεστώς της τουρκίας μια χώρα «ασφαλή για μετανάστες» και παίζει ένα κυνικό πινγκ-πονγκ με τις ζωές ανθρώπων, εγκαινιάζοντας τις μαζικές απελάσεις για όσους επίπτουν στην κατηγορία του «απλού» μετανάστη. Αυτό παράλληλα μεταφράζεται, για όλους όσους πέρασαν τα σύνορα μετά τις 20 Μαρτίου, σε φυλάκιση άγνωστης διάρκειας μέσα στα κλειδαμπαρωμένα και φυλασσόμενα από ένστολους του στρατού και των ΜΑΤ hot spot. Ταυτόχρονα πολλές φιλόνητες ΜΚΟ παίζουν τα δικά τους παιχνίδια στρατηγικής και αποχωρούν από τα κέντρα-φυλακές και κάπως έτσι χιλιάδες άνθρωποι στη Λέσβο, στη Χίο και στα άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ζουν σε καθεστώς ποινικού κρατούμενου έχοντας διαπράξει το έγκλημα της μετανάστευσης. **Η Ελλάδα περήφανα παρουσιάζει τις ολοκαίνουργιες Αμυδαλέζες.**

Την ίδια στιγμή, όσοι είχαν την «τύχη» να περάσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα πριν την ισχύ της νέας συμφωνίας παραμένουν μέχρι νεωτέρας διαταγής εγκλωβισμένοι στο απέραντο κέντρο υποδοχής προσφύγων που ονομάζεται Ελληνική Δημοκρατία. Παλιά στρατόπεδα, ανοιχτά γήπεδα, αχρησιμοποίητα camping και δεκάδες άλλες εκτάσεις περνούν στα χέρια του στρατού για να μετατραπουν μέσα σε λίγες ώρες σε αυτό που έλληνες και ευρωπαίοι αξιωματούχοι ονομάζουν «αξιοπρεπείς χώροι υποδοχής μεταναστών». Χώροι σε περιοχές απομακρυσμένες από τους αστικούς ιστούς διατηρώντας της αορατότητά τους που έρχεται να εξασφαλίσει την προκάλυψη από αυτό που πραγματικά είναι. **Ένας νέος χώρος εγκλεισμού και υποτίμησης ανοίγει και κοντά σας...**

Σε επίπεδο δημόσιου λόγου ο ρατσισμός τρέχει απ'τα μπατζάνια κάθε είδους εξουσιαστών. Η λέξη «λαθρομετανάστης» έχει επανέλθει στον κυρίαρχο λόγο. Τα μέσα ενημέρωσης σιγοντάρουν κάθε φασισταριό, που θέλει τους μετανάστες απλώς πνιγμένους, βαφτίζοντας τον κανιβαλισμό τους «καναμενόμενες αντιδράσεις κατοίκων». Στην καρδιά της Ευρώπης, οι τυφλές επιθέσεις των τζιχαντιστών δένουν αρμονικά με τα επιχειρήματα περί της «απειλής από τον επιχειρούμενο εξισλαμισμό της Δύσης» και αποτελούν το ιδανικό άλλοθι για τη γενίκευση του καθεστώτος «έκτακτης ανάγκης». **Οι σύγχρονες σταυροφορίες ξεκινούν από τις Βρυξέλλες.**

Από την πλευρά μας στείκομαστε απέναντι στις νέες συνθήκες πολεμικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων των κρατών της Δύσης, κόντρα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των κατ'επάγγελμα φιλόνητων ΜΚΟ και κάθε μεγάλοςχημου ανθρωπιστή και ασφαλώς χωρίς καμιά διάθεση συνδιαλλαγής με τις ρατσιστικές αντιλήψεις και τις φασίζουσες πρακτικές κάθε «ανήσυχου πολίτη».

Επιμένουμε ότι οι αγνές προθέσεις και η υπερεπαναστατική συνθηματολογία της κυβερνώσας αριστεράς δεν μπορούν να κάνουν ανθρώπινο τον καπιταλισμό. Όποιος είχε ανάλογες προσδοκίες τις βλέπει τώρα να γκρεμίζονται πάνω στα σώματα των εγκλωβισμένων της Ειδομένης, των απελαθέντων της Λέσβου και των κρατούμενων των Hot Spot

Ο πόλεμος δεν βρίσκεται μόνο σε κάποια κοντινή γειτονιά της Μέσης Ανατολής, ούτε μόνο στις πρωτεύουσες του «πολιτισμένου κόσμου». Ο πόλεμος είναι εδώ, εντός κι εκτός συνόρων και συνεχίζει να προκαλεί θύματα όσο εμείς συνεχίζουμε να αδιαφορούμε για τη στρατιωτικοποίηση της μαζικότερης μετακίνησης πληθυσμών στην Ευρώπη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ούτε πλαστοί διαχωρισμοί προσφύγων και μεταναστών, ούτε ποσοτώσεις, ούτε εγκλεισμός σε «ανθρώπινες συνθήκες».

Σύνορα ανοιχτά. Για όλους. Για πάντα.

MUSAFERAT